

Wereldnieuws van W3W

ZOMEREDITIE



Excursie Leemputten en Nieuwe Wereldbos

Op 29 juli organiseert IVN Groene Zoom een wandeling langs de Leemputten en Nieuwe Wereldbos. Deze wandeling zal verzorgd worden door gids Annie Bovée, tevens de penningmeester van onze stichting. Interesse om aan te sluiten? Aanmelden kan via: www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom/activiteiten

Wandeltip Natuurpoort Wouwse Plantage

De groene route 12.5 km - Wandeling Landgoed Wouwse Plantage - Zurenhoek. Deze wandeling start op de parkeerplaats van de Natuurpoort en loopt door een afwisselend landschap over de bospaden van het landgoed Wouwse Plantage en Zurenhoek langs de Borgvlietse Duinen en het Woeste Gedeelte. Voor meer info: www.natuurpoortwouwseplantage.nl of bij de infozuil op de parkeerplaats.

Lekker de natuur in, maar pas op voor teken.

Teken zitten vaak in de bomen, in het lange gras, of in de struiken. Aangezien 1 op 5 teken de ziekte van Lyme met zich meedraagt zit niemand te wachten op een tekenbeet. Tips om een tekenbeet te voorkomen zijn huid bedekkende lichte kleding, dichte schoenen, op de paden blijven en na de wandeling het lichaam goed controleren op teken. Zo blijft wandelen gewoon een plezierige bezigheid.



NIEUWE WERELDBOS VANUIT DE LUCHT

Landschapsarchitect Bert Huls heeft het ontwerp voor de Nieuwe Wereld gemaakt. Hoe het is geworden is duidelijk te zien op deze luchtfoto.

Even voorstellen:

Mijn naam is Rinus Maas, vrijwilliger van de bosploeg, 80 jaar, bijna 55 jaar getrouwd met Rina en vader van twee dochters en een zoon. Tijdens mijn werkzaam leven heb ik grotendeels samen met mijn broer een elektro-installatiebedrijf gerund, onder de naam Gebr. Maas.

Op 1 januari 2016 trof ik Adrie Goorden bij een viering in de Gertrudiskerk van de Wouwse Plantage. Na afloop bleven wij nog voor een bakje koffie. Adrie heeft mij toen gevraagd om te komen helpen als lid van de bosploeg in toen nog het Derde Wereldbos. Ik heb toen meteen ja gezegd zonder me te verdiepen wat eigenlijk de bedoeling was.



Mijn werkzaamheden in De Nieuwe Wereld

Ik ben bij de eerste beste gelegenheid aan de slag gegaan. Vanaf dag één heb ik mij daar goed bij gevoeld. Je krijgt toch, buiten het werk, aansluiting met de overige vrijwilligers, allemaal aardige mensen met respect voor en heel veel kennis van de natuur. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van de randen van de wandelpaden. En dat zijn er heel wat sinds de grote metamorfose van Derde Wereldbos naar De Nieuwe Wereld. Ik hoop er nog vele jaren aan vast te kunnen koppelen.

Interview met een vrijwilliger van de bosploeg.

Op jacht naar de nachtvlinders in het Nieuwe Wereldbos.

Iedereen kent vast wel een aantal vlinders, die vrolijke fladderaars, die bij zonnig weer van bloem naar bloem vliegen. Er komen in Nederland 53 soorten voor, daarvan hebben we er 24 gezien in het Nieuwe Wereldbos. Dat er ook nog nachtvlinders zijn, is waarschijnlijk minder bekend. Daarvan zijn er veel meer soorten in Nederland, meer dan 2300. Nachtvlinders zijn beter bekend als motten en die zijn niet zo populair.

Ook in ons bos komen volop nachtvlinders voor. We hebben dit jaar al enkele malen 's-avonds geïnventariseerd. Door een laken te spannen en een lamp daarbij te plaatsen kun je ze lokken. Dhr. Dekkers van KNNV is enthousiast nachtvlinderaar en heeft al een aantal malen 's-avonds met ons geïnventariseerd. Erg leuk en leerzaam. Meer dan 270 verschillende soorten hebben we al gezien in het Nieuwe Wereldbos.

Op de website van de Nieuwe Wereld www.nieuwewereld.eu houden we bij welke planten en dieren er leven in het Nieuwe Wereldbos. Hier kun je ook de nachtvlinders terugvinden die we er hebben gezien. Neem er eens een kijkje, het verrassend hoe mooi ze zijn.