

Wereldnieuws van W3W

VOORJAARSEDITIE



Vogelkijkscherm geplaatst in de Nieuwe Wereld.

Hoera de Nieuwe Wereld is een Vogelkijkscherm rijker en daar zijn we trots op. Gemaakt van planken, gezaagd door de houtzagerij van Plantage Centrum en gerealiseerd door de bosploeg, deelnemers van de Natuurwerkdag en de jeugdnatuurgroep uit Wouw onder leiding van Peter van de Sanden en René Poppe. Het ligt verstopt in het stukje bos nabij de Vlindertuin. Een prima plekje om vogels te spotten.

Voorjaar komt eraan, tijd om vogels te spotten.

Vogels bekijken is niet alleen hip maar ook erg leuk. Je hebt er maar weinig voor nodig: een scherp oog, een verrekijker en eventueel een vogelgidsje. Pas wel op dat je geen broedende vogels verstoort. In de Nieuwe Wereld leven ook allerlei vogels zoals de koolmees, grote bonten specht, boomklever, gaai, roodborst koekoek en bosuil. En geregeld zie je hoog in de lucht een stelletje buizerds vliegen met hun opvallende geluid.

Wandel gezellig mee met W3W

Het bestuur heeft het plan opgevat om een aantal keren per jaar een wandeling te organiseren genaamd Wandelen naar de Nieuwe Wereld.

Eenmaal aangekomen in de Nieuwe Wereld willen we wat vertellen over ons bos met name over het ontstaan en het onderhoud ervan.

De eerste datum staat al vast en dat is 21 mei. De officiële uitnodiging met opzet volgt nog per mail.



NIEUWJAARSRECEPTIE

Begin februari kwam de volledige bosploeg weer voor het eerst bijeen om te klussen in De Nieuwe Wereld. Het is dan zeker zo leuk om voor een verrassing te zorgen en met zijn twaalfen, onder het genot van een worstenbroodje en Schrobbeleer een gezellige Nieuwjaarsreceptie te houden.

Even voorstellen:

René Poppe is mijn naam, voorzitter van Stichting Wouw voor de Derde Wereld. Ik ben 67 jaar, in Wouwse Plantage geboren, vanaf 14 jaar heb ik een uitstap gedaan naar Essen (België). Ik ben getrouwd met Lian en heb 3 dochters, 6 kleinkinderen, 5 kleinzoons en een kleindochter.

Daar onze roots in Wouwse Plantage liggen heb ik mij altijd betrokken gevoeld bij het dorp, vooral ook omdat Lian daar geboren en getogen is, en ik doe daarom graag aan vrijwilligerswerk sinds ik weer terug in Wouwse Plantage ben komen wonen.



Mijn werkzaamheden in De Nieuwe Wereld

Een 4-tal jaren geleden werden Peter van de Sanden en ik door Peter Buijs gevraagd om aan te sluiten in het bestuur van W3W. Vanaf toen zijn we ook aangesloten bij de bosploeg. Mijn motivatie is om iets terug te doen voor de gemeenschap en de natuur. En om daar jong en oud bij te betrekken om zo respect te kweken voor elkaar en voor onze aarde. Op de werkdagen is het fijn om buiten te werken en kan ik me lekker uitleven met bladharak en heggenschaar. Gezellig en gezond een bijdrage leveren aan een mooi stukje Wouwse Plantage.

Interview met de voorzitter van ons bestuur.

Wandeling langs de Leemputten.

Deze wandeling start vanaf het parkeerterrein op de Natuurpoort, in de hoek door de poortjes, en voert je door een uniek stukje natuurgebied, de voormalige leemkuilen, waar klei gewonnen werd voor de toenmalige nabijgelegen steenfabriek.

Doordat de leemkuilen niet of nauwelijks bezocht werden, kon de natuur en het bos hier verschillende jaren zijn gang gaan en ontstond een nat gebied met opgeschoten struiken en bomen, vergelijkbaar met een mangrove. Bij de aanleg van de Natuurpoort is er een wandeling langs deze leemkuilen gecreëerd. Het natte gebied wordt met water in stand gehouden door het naastliggend riviertje de Zoom.

Voorjaar maakt de ontluikende natuur dit gebied telkens anders en sprookjesachtig. Het gebied is door zijn nat karakter een broedplaats voor kikkers en salamanders die weer reigers aantrekken. Een speelplaats voor kleine vogels die zich tussen de takken prima kunnen verschuilen en zich tegoed doen aan muggen en insecten. Ook de boomarter en reeën worden hier gespot. En het is de woonplaats van kabouter Felix.

Een uniek stukje natuur om bij een wandeling niet over te slaan maar in het voor-en najaar het best met laarzen aan want het kan er nat en glibberig zijn.