

Wereldnieuws van W3W

VOORJAARSEDITIE



Pins Planetenpad, educatief wandelpad officieel geopend

Op vrijdag 24 februari werd het Pins Planetenpad officieel geopend door wethouder Evelien van der Star. Dit pad is ontstaan om de pas overleden oprichter van de eerste Nederlandse volkssterrenwacht en ook de eerste zonnepijzerkring Bruno Ernst te eren. Op het pad staan borden met informatie over de betreffende planeet en door de QR code op dit bord te scannen kan nog meer info gevonden worden. De wandelroute vanaf de Zon tot Pluto is 8.22 km, start op het parkeerterrein van de Natuurpoort en is bewegwijzerd.

Subsidie voor W3W via de Provincie Noord-Brabant

De Nieuwe Wereld (voorheen Derde Wereldbos) wordt al vele jaren onderhouden door een vaste groep vrijwilligers. Dankzij onze vrijwilligers is het mogelijk de kosten laag te houden maar er zijn altijd wel kosten die gemaakt moeten worden. In 2022 hebben we van de Provincie Noord-Brabant de beschikking mogen ontvangen van de Provinciale subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (GBSK). Daarmee zijn we weer voor 6 jaar van subsidie verzekerd.

Aanschaf milieuvriendelijk gereedschap

Ook W3W wil steeds meer klimaatvriendelijk gaan werken. Geen gereedschap dat op benzine werkt maar van een accu is voorzien.

Daartoe hebben we een deel van de subsidie (GBSK) ingezet voor nieuwe accugereedschap.

Dat is goed voor het milieu en goed voor hen die er mee werken.



HOERA ONZE POEL VOL WATER

De poel in Nieuwe Wereld is meestal verstoken van water. Allerlei pogingen, zoals met hulp van de kinderen van de Jeugd Natuurgroep, om de leemlaag lekvrij te maken en dat het water bleef staan mislukten. Maar dankzij de overvloedige regen in de maand januari lukte het wel .

MOOI PLAATJE TOCH !!!!

Even voorstellen:

Mijn naam is Nathalie Buijs, 71 jaar, en al bijna 50 jaar woonachtig in Wouw. Getrouwd met Peter, moeder van 3 dochters en oma van 6 kleinkinderen.

Toen ik in 2014 stopte met werken in het Bravis ziekenhuis kon ik me nog meer gaan richten op mijn passie: keramiek. Tientallen uren per week ben ik uitvoerend aan het werk met keramiek. Daarbuiten volg ik nog steeds scholing met andere keramisten en geef ik op vrijwillige basis lessen keramiek in de Rose-Linde; centrum voor een leven met en na kanker. Om kunst in de breedste zin van het woord te bevorderen heb ik 18 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van CuMaWo.



Door mijn man wist ik alles van het bestaan van W3W. Ik ben ingestapt toen er bestuurlijke wisselingen waren met behoefte aan extra handjes. We hebben een klein actief bestuur en ik vind het fijn om mee te werken aan het in stand houden en verfraaien van De Nieuwe Wereld. In dat kader past natuurlijk het fysieke onderhoud aan dit stukje unieke bos in de Wouwse Plantage. O.l.v. Peter van de Sanden zijn we welk 1^e vrijdag van de maand met zo'n 12 personen bezig het bos te onderhouden. Tijdens deze ochtenden, maar ook bij informatieve bijeenkomsten en georganiseerde wandelingen zorg ik voor de inwendige mens. Voor de rest doe ik wat op mijn bordje komt; opruimen en aanharken. De sfeer is altijd heel ontspannen en gezellig en het resultaat mag er zijn. Ik hoop dit nog jaren te kunnen en mogen doen.

Interview met een bestuurslid: Nathalie Buijs

Nieuwjaarsbijeenkomst van de bosploeg, een goede traditie.

Op vrijdag 6 januari 2023 kwamen we voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer met de bosploeg bij elkaar in De Nieuwe Wereld. Zeker niet ongewoon, want elke 1^e vrijdag van de maand komt een flink aantal vrijwilligers bij elkaar om dit mooie stukje bos te onderhouden en nog mooier te maken. Maar inmiddels is het een traditie geworden om op deze 1^e vrijdag in januari stil te staan bij het vorige jaar en te proosten op het nieuwe jaar. Er was heerlijk dampende erwtensoep, warme worstenbroodjes en met een lekker borreltje hebben we getoast op een voorspoedig 2023. Een goede traditie dus.

Warme woorden waren er van de voorzitter René Poppe, die ook nog stilstond bij de afwezigheid van Laurant Gorissen, die bij een val een flinke blessure heeft opgelopen. We wensen hem van deze kant een spoedig herstel toe.

Overigens kunnen we altijd extra handjes gebruiken. Interesse?

Stuur dan een mailtje naar derdewereldbos@gmail.com