

# Wereldnieuws van W3W

## VOORJAARSEDITIE



### Regen, regen en nog eens regen...

Tja, afgelopen half jaar heeft het flink geregend. Het nieuws stond er vol van. Hoge waterstanden in Nederland, rivieren en beekjes die buiten hun oevers getreden waren. Dat leverde mooie plaatjes op maar ook spannende momenten voor de plaatselijke bewoners aldaar en sommigen ervaren daadwerkelijk veel schade vanwege de wateroverlast.

### Hoge waterstanden in Wouwe Plantage

Ook hier waren de gevolgen van de hevige regenval zichtbaar. Gelukkig niet zo extreem als elders in Nederland. Veel water op het land, in de Zoom stond het waterpeil tamelijk hoog, en de Leemputten waren zoals vaker in de winter onbegaanbaar door het water. In de Nieuwe Wereld konden we genieten van een goed gevulde paddenpoel (zie foto hierboven).

### Van natte winter naar droog voorjaar

Hopelijk komt aan al deze regen en sombere dagen snel een eind. En kunnen we gaan genieten van een mooi voorjaar. Aan de vogels zal het niet liggen. Die zijn al enige tijd volop aan het fluiten ondanks dat het nog maar januari of februari was. Sommigen zijn zelfs al bezig met hun nesten in gereedheid te brengen. Jammer is wel dat de paddenpoel weer zal opdrogen. Het zou best leuk zijn een poel vol met kwakende kikkertjes. Wie weet .....



## AAN DE WANDEL

Voorjaar betekent lekker buiten gaan maar houd rekening met het feit dat hier reekalfjes geboren worden. Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. Houd honden daarom tijdens de wandeling aangelijnd.

Een (eenzaam) reekalfje? Geen zorgen, de moeder is in de buurt. Raak het kalfje niet aan, de moeder kan het verstoten.

## Even voorstellen:

Mijn naam is Frans de Graauw. Ik ben geboren (68 jaar geleden) en getogen in Prinsenbeek. Al ruim 26 jaar wonen wij in Wouwse Plantage.

Ik ben getrouwd met Marja. En samen zijn we ouders van drie flinke zonen en inmiddels trotse opa en oma van vijf kleinkinderen.



Begin 2018 had ik een leuke en informatieve babbel met Peter van de Sanden en vervolgens ben ik ingestapt bij een bijzonder leuke groep mensen met allemaal hart voor de natuur. De maandelijkse klusochtend is er eentje van lekker buiten bezig zijn met op zijn tijd een vrolijke koffiekwartiertje (of iets langer) aan de picknicktafel. Ik ervaar dit niet als werk maar ontspanning in de natuur waarvan ik echt kan genieten.

Dagelijks, als de weergoden het toelaten, maken wij een wandeling door de ons omringende natuur waarbij het Nieuwe Wereldbos steevast op de stappenkaart staat. Bijzonder fijn om steeds weer te ervaren hoe prettig het is om daar te kunnen zijn en te genieten van alles wat daar groeit en bloeit.

## Interview met een bosploeglid: Frans de Graauw

### Wouwse Plantage word een Honden Speel Bos rijker

Een HSP is een omheinde loslooplek van enig formaat waar honden naar hartenlust veilig kunnen rennen en spelen zonder dat andere mensen daar last van hebben. Daarnaast is het een prima gelegenheid voor hondenbaasjes om elkaar te leren kennen.

Het hondenspeelbos wordt gerealiseerd op het perceel hoek Plantagebaan/Wildertsedreef en vlakbij onze Nieuwe Wereld dus een ommetje langs ons bos is zo gemaakt.